

NIEUWSBRIEF DE KIP

Nummer 21

najaar 2011



Trouwfeest Petra en Robbie

Allereerst hadden we het feest van Petra en Robbie, wat ontroerend en leuk om er bij te zijn! Charissa was héél trots dat zij de ringen mocht geven en allemaal hadden we tranen in de ogen van blijdschap! Op de receptie kwamen we ook nog twee oude bekenden tegen Debbie en Véronique, zij misten de jongelui wel een beetje! ..



25 juni Met z'n allen naar het Zomerfestivalí .

Een prachtige zaterdagmiddag, de jarige George met zijn moeder waren mee om er een gezellige dag van te makení .en het was genieten met alle Plop-figuren, K 3 en wat al niet meerí .

De foto's spreken voor zich!



Verjaardag Simon

En daarna vierden we op 9 juli de verjaardag van Simon, Lekker gourmetten met elkaar en na het eten een gezellige muziekquiz, favoriet van Simon, die veel van muziek weet. Bijna had Charlie gewonnen, maar Simon had nét een puntje méér!

Gezellig was het dat ook de kleine neefjes en nichtjes van oom Simon op bezoek kwamen en ook een oude vriendin Noortje met moeder Rian waren zijn verjaardag niet vergeten!



Bij de muziekquiz zaten de jongens wel te dollen en ook Miranda en Ellen hadden er lol in!

In de zomervakantie waren er de nodige uitstapjes naar Zoetermeer om lol te hebben op de waterfietsen én naar de markt in Delft en naar de bios, maar daar hebben we geen foto's van!

De Wereldhavendagen



Op 3 september hadden de jongelui weer een heel leuk uitstapje; De wereldhavendagen.



Leuk was het dat Daan, de nieuwe stagiaire mee ging en het allemaal heel gezellig vond. Om 10:15 vertrokken we met de randstadrail richting Rotterdam. Rond 11:00 kwamen we daar aan en vervolgens hebben we ons de hele dag kunnen vermaken op de Wereldhavendagen. Eerst zijn we met een boot naar de SS Rotterdam geweest. Daar hebben we op het cruiseschip rondgekeken en ook daar onze boterhammen op het dek opgegeten. Vervolgens met de boot weer terug naar de andere activiteiten van de Wereldhavendagen. Er was veel te zien om ons heen, want op het water waren er demonstraties van de waterpolitie, de marine enz.. Enkele bewoners hebben op een politiemotor gezeten. Dat was een leuke ervaring. Toen hebben we een mijnneveger van de marine bezocht. Wat een grote boot is dat zeg!!!! De dag vloog voorbij en onze voeten en benen begonnen we de 2de helft van de middag wel te voelen. Maar de meeste hebben zich er dapper door heen geslagen (ja Annemiek, je hebt echt je best gedaan!). Om 17:00 zijn we met de metro naar het centrum van Rotterdam gegaan om daar bij de Mc Donald wat te eten. Dit smaakte erg goed en toen toch maar weer richting huize de Kip. Om 18:30 kwamen we thuis en toen ploften velen op de bank met de voetjes omhoog! We kunnen terug kijken op een super leuke dag en volgend jaar gaan we weer wanneer er animo voor is, maar daar twijfel ik niet aan.



Kennismaken met Tessa van Oosten

Tessa is studente aan de Haagse Hogeschool, studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening, zij is 17 jaar en helpt bij de schoonmaak van Huize de KIP. Tessa woont in Leidschenveen en heeft nog een jongere broer en zus. Zij werkt ook nog op de zaterdag bij de AH en is actief bij de scouting en bij de kerk. Voorlopig doet Tessa haar werk op de vrijdagochtend.





Hallo allemaal,

Voordat ik weg ga wil ik jullie nog het volgende laten weten:

Ik heb een ontzettend leuke tijd gehad op de KIP.

Veel herinneringen neem ik met me mee.

Zoals de eerste ochtenddienst met Charlie, Rutger en Martine....niemand zei wat, omdat we erg aan elkaar moesten wennen. Nu, bijna 4 jaar later, houdt niemand meer zijn mond en zijn we allemaal aan elkaar gewaagd.

Er wordt gekletst, gelachen, gekookt, opgezoumerd, uitstapjes gemaakt, feesten gevierd, en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Ik heb het enorm naar mijn zin gehad.

Tegen alle bewoners wil ik zeggen dat jullie heel erg gegroeid zijn in de afgelopen jaren. Daar mag je trots op zijn.

Tegen alle ouders wil ik zeggen dat ik erg fijn heb samengewerkt met jullie. Jullie namen me serieus, waardeerden mijn werkwijze en kwaliteiten. Dat heb ik als prettig en 'vrij' ervaren.

Tot slot, mijn collega's.

Wat hebben we, in het begin, gepionierd met elkaar en wat is dat goed uitgepakt. Alles was bespreekbaar, er was ondersteuning waar dat nodig was en de sfeer was oprecht en goed. De KIP is en blijft een uniek project op een unieke locatie....

Ik ga met een dubbel gevoel weg, omdat ik weet wat ik heb en niet weet wat er in mijn nieuwe baan staat te wachten. Wat ik wel weet, is dat ik altijd mezelf meebreng en daarnaast mijn 'rugzak' met alles wat ik op de KIP heb geleerd.

Ik had het niet willen missen.....

Caroline Graafland

Veel verjaardagsfeestjes en uitjes weer in de komende weken:

- * 17 september verjaardagsfeestje Charissa
- * 18 september s'avonds taart eten voor de verjaardag van Charlie
- * 25 september paardrijden in Nootdorp
- * 3 oktober verjaardag van Willem
- * 16 oktober verjaardag van Christian
- * 19 december verjaardag van Ferdy

Graag kopij voor de volgende nieuwsbrief sturen naar kranenburg@kpnplanet.nl