

# NIEUWSBRIEF DE KIP

Zomernummer 2012 nummer 24



Weer veel gezelligheid met elkaar!



Eerst was er op 2 juni de broers en zussendag, een zonnige zaterdag waarbij bijna alle zussen en broers aanwezig waren. Wat een feest voor alle bewoners....

Op de foto staat Ferdy met zijn familie en kleine Oscar geniet mee van alle gezelligheid.

In de avond was er een barbecue en een disco, waarbij weer alle beentjes van de vloer gingen....

## Ruben 30 jaar....



En daarna was het groot feest voor Ruben, op 9 juni vierde hij zijn 30ste verjaardag.

Dat werd uitgebreid gevierd in de Smulhoeve, met veel familie en vrienden en natuurlijk waren ook alle vrienden van de KIP uitgenodigd...

Er was een heerlijke taart met echt vuurwerk, lekkere hapjes, veel muziek en een echte zangeres!

Wat hadden de ouders van Ruben goed voor iedereen gezorgd...

Ruben was helemaal tevreden, hij is de eerste bewoner die 30 jaar is geworden, volgend jaar zijn er meer 30-jarige feestjes te verwachten...

\*\*\*\*\*



Op 8 juli vierden we de verjaardag van Simon, nu eens niet in Huize de KIP, maar bij zijn ouders. Simon kreeg een mooi T-shirt en natuurlijk een CD met veel muziek....Eerst een gezellig spelletje, daarna wat kletsen en tot slot lekker Chinees eten in de grote keuken. Het paste net met al die grote kerels en meisjes....



En in de zomer waren er nog andere leuke uitstapjes, naar het strand, naar het Westerpark, naar Delftse Hout. Niet overal werden er foto's genomen, maar de verhalen waren enthousiast.

Op 11 augustus was er nog een leuk uitstapje naar de boot van de ouders van Rutger.

Lekker op de Kaag varen en tot slot nog een heerlijke barbecue.

Rutger en zijn broer lieten zien dat zij goed op het water thuis waren.

Hoera voor kapitein Rutger!





En tot slot nog wat foto's van de leuke uitstapjes naar Walibi en Beekse Bergen.

Nu niet met de hele groep, maar de ene helft ging naar Walibi en de andere groep naar Beekse Bergen. Er werden veel foto's gemaakt en Remy maakte ook van het uitstapje naar Walibi een leuke film. Zo kunnen we nog lang nagenieten...



Op de foto de club die naar Walibi ging, een mooie dag met veel zon en waterbanen, achtbanen, draaiende schoteltjes en wat al niet meer.

Op het eind van de dag nog even naar Mac Donalds. Voor een keertje is dat extra genieten!



En tot slot nog wat foto's van de club die naar Beekse Bergen ging. Het weer was wat minder mooi, maar in het park was het heerlijk genieten van al die bijzondere dieren.....



Komende activiteiten:

*	20 september	verjaardagsfeestje van Charissa
*	23 september	Burendag met bloemschikken
*	3 oktober	Verjaardag van Willem
*	16 oktober	Verjaardag van Christian
*	20 oktober	Brandweerdag op uitnodiging van Leo!

Graag kopij voor de volgende nieuwsbrief sturen naar [kranenburg@kpnplanet.nl](mailto:kranenburg@kpnplanet.nl)