

NIEUWSBRIEF DE KIP

nummer 27



Schaatsvrienden dag!

24 Maart was het weer zover, de schaatsvrienden dag. Maar wie kon in januari voorspellen (toen we ons opgaven) dat het die dag zo koud zou zijn (gevoelstemperatuur van -10!). Lente, maar toch echt schaatsweer qua temperatuur.

Charlie, Willem, Rutger en Sabine gingen goed en warm ingepakt met mij met de auto naar de Jaap Eden IJsbahn in Amsterdam.

Om 11:00 begon het programma. We hebben heerlijk geschaatst, gekeken naar demonstraties op het ijs, disco op het ijs gehad. De sfeer die dag was opperbest en voor de inwendige mens werd die dag ook weer goed gezorgd door de

organisatie. Met dat koude weer ging een warm broodje kroket er dan ook goed in! Natuurlijk ook even op de foto met oud olympisch kampioen Carl Verheijen. Barbara de Loor en Annemarie Thomas waren ook van de partij om clinics te geven. We hebben weer een topdag met elkaar beleefd en volgend jaar zijn we weer van de partij. Martine

De Nacht van Volendam

6 April was het zover, “de nacht van Volendam”! Samen met Maarten en Martine gingen we met de auto naar het Silverdome in Zoetermeer waar dit feest gehouden werd. Om 20:30 gingen de deuren open en konden we een mooi plekje zoeken. Om 21:30 ging het feest echt los. Een DJ wist onze voetjes van de vloer te krijgen, het Feestteam kwam ook nog langs en we gingen van “links naar rechts”. Daarna kwamen nog allerlei wat minder bekende artiesten langs, maar na heel veel geduld en al een leuke avond achter de rug gehad te hebben kwamen eindelijk Nick en Simon en vervolgens Jan Smit op de bühne. Er werd met volle borst meegezongen en toen was het opeens alweer 02:00 in de nacht. De naam “De nacht van Volendam” deed zijn naam waar maken. Moe maar voldaan gingen we naar huis om vervolgens gauw in ons bed je kruipen en zondagochtend heel laat ons bedje uit te komen. Alleen Simon moest helaas zondags weer werken dus ja dat viel wel even tegen!!!!



Ferdy, Annemiek, Sabine, Simon, Cristian en Ruben

Hoera naar ADO!!!

En natuurlijk gingen er al heel veel jongens naar de ADO-wedstrijden kijken....deze keer was het de beurt aan George, die samen met zijn broer naar de wedstrijd ging. George was helemaal in de ADO-stijl en genoot van alle mannen op het veld. Stuurde zelf zijn foto voor de Nieuwsbrief!! Bedankt hoor George en wat een leuke foto!

OP NAAR DE TOPPERS IN AMSTERDAM



Ja misschien zijn ze moeilijk te herkennen, maar echt dit zijn Sjoerd, Charlie, George, Sabine, Rutger en Willem! Met z'n allen onder leiding van Miranda naar de Toppers! Het was er erg druk, maar reuze gezellig Jullie willen niet weten hoe laat het gezelschap thuis kwam.....veel te laat natuurlijk!



Paardrijden!

Met Ellen is het altijd weer gezellig om te gaan paardrijden, de paarden luisteren heel goed en de jongens hebben veel plezier! Op de foto's Rutger, Ferdy en Christian, uiteraard mét cap op!



Wat een stoere mannen met de cap op!



Studio 100

Simon en Charissa hadden ervoor gekozen om naar studio 100 in Rotterdam te gaan, samen met Maaïke in de Randstadrail naar Ahoy.

In de trein kwamen ze ook nog de zus van Simon tegen, met de kleintjes Evie en Jip. Dat was helemaal een feest. Wat hadden ze een plezier en wat is het leuk om nog te genieten van K3, kabouter Plop en alle anderen. Nog een leuke tas mee met boekjes om na te genieten, hoera voor dit uitstapje!



Afscheid van Maaïke

Soms moeten begeleiders afscheid nemen, dat is niet leuk. Maaïke gaat een andere opleiding doen en zich richten op de kraamzorg. Leuk baby'tjes verwennen is weer eens iets anders. Bij het afscheid gaven Ruben, Annemiek en Ferdy een mooi optreden, we zaten met tranen in de ogen... Toen nog allemaal even met elkaar op de foto. Maaïke, bedankt voor je inzet en veel plezier in je nieuwe baan!



Hoera voor Daan!

De een neemt afscheid en de ander komt wat vaker! Daan liep stage op de KIP, ging invalwerk doen en gaat nu vaker werken bij de jongelui. Dat is helemaal top, dus welkom voor Daan! Ook allemaal op de foto natuurlijk....



Verjaardag Simon

Tot slot vierden we nog de verjaardag van Simon, 30 jaar... wat een leeftijd en wat hadden we een mooi weer! We genoten bij de boerderij van mijnheer Piet, die ons ook weer uitnodigden voor een discoavond in oktober...! En wat was er veel muziek, Martin met de accordeon, trommels en keyboard, liedjes van de broer en zussen, de bewoners zongen een mooi lied en er waren ook nog gedichten. Later nog een muziekquiz met leuke prijsjes en discodansen op de muziek van Rutger. Kortom, wat hebben we genoten. Volgend jaar weer??



Nu wensen we nog iedereen een fijne zomer (vakantie) en na de zomer weer verhalen en foto's mailen naar kranenburg@kpnplanet.nl

komende activiteiten:

10 september	Charlie jarig
20 september	Charissa jarig
3 oktober	Willen jarig
16 oktober	Christian jarig
19 december	Ferdy jarig