

NIEUWSBRIEF DE KIP

nummer 30

2014



George en Ivo samen puzzelen in de woonkamer.



Allereerst was het een hele gezellige decembermaand, niet te koud en met leuke bezigheden; puzzelen/ koken voor de Lionsclub met Sjoerd. George, Simon en Sabine. Het was erg goed gelukt en de jongelui willen nog weleens meer koken voor de club!



Links staat Sjoerd de cakejes te versieren een heel precies werkje met chocolade en het lukte allemaal prima!

Samen kokkerellen met (o)ma Will, wat gezellig!

Sinterklaas was ook zo leuk...

Hieronder Sabine, een beetje onder de indruk!



En Ruben met een bijzondere zwarte piet!





En dan
was er

begin januari onze gezellige nieuwjaarsreceptie, waarbij zoveel mogelijk alle ouders en veel begeleiders aanwezig zijn. We namen afscheid van Daan, maar maakten kennis met Jarina en zij heeft ook een stukje geschreven voor onze Nieuwsbrief



Hallo,

Ik ben Jarina Miah. Dertien jaar geleden ben ik samen met mijn broertje in een Nederlands pleeggezin terecht gekomen uit Bangladesh. Ik heb fijn gewoond bij mijn pleegouders tot mijn 21^e jaar. Daarna ben ik in Delft gaan wonen en heb een relatie. Vanaf jonge leeftijd wou ik in een ziekenhuis gaan werken. Dus mijn studie richtte ik ook de zorg. Tijdens mijn studie heb ik op verschillende plaatsen stagelopen om ervaring op te doen en er achter te komen wat ik echt leuk vind. Na een tijdje in ziekenhuis stagelopen te hebben, wist ik al dat ik niet in een ziekenhuis wil werken. Dus stopte ik met de opleiding. Ik was toen aan het werk in een verpleeghuis in Schiedam. Ondertussen was ik

aan het zoeken naar een andere studie en wou graag in de gehandicaptenzorg gaan werken. Zo ben ik terecht gekomen bij Ipse de Bruggen als leerling.

Na 2 jaar studie heb ik mijn niveau 3 diploma behaald. Tijdens deze studie ben ik erachter gekomen dat met gehandicapten mensen werken het prettigst vind. Nu ben ik werkzaam bij stichting de KIP, ik vind het erg prettig om bij de KIP te mogen werken. Ik hoop dat ik hier veel kunnen leren en fijne samenwerking van mijn collega's.

Met vriendelijke groet,
Jarina Miah

Hartelijk welkom hoor Jarina, veel plezier met de jongelui!



En ook namen we afscheid van Kim, zij wil graag een baan dichterbij in de buurt van Haarlem. Dat scheelt veel reistijd, jammer, maar veel plezier met je nieuwe baan hoor Kim.

En dan kunnen we nog kennismaken met Marjolein!

Hallo allemaal,

Mijn naam is Marjolein Wennekes en vanaf maart zal ik 24 uur komen werken op de KIP.

Ik werk al ruim 14 jaar bij Ipse, heb al op verschillende woongroepen gewerkt en heb er zin in om straks op de KIP te gaan werken.

Momenteel werk ik nog op een woning in Zoetermeer waar jongeren met een verstandelijke en auditieve beperking wonen. Een uitdagende groep, maar het werken met gebaren is niet wat bij mij past en ik mis ook erg de gezelligheid en sfeer wat je hebt in een "horende"groep. Dat is dan ook een van de redenen geweest om te solliciteren bij de KIP

Ik ben net een half jaartje eruit geweest in verband met zwangerschapsverlof. Ben afgelopen september bevallen van een dochter, Luna en heb daarnaast ook nog een zoontje van 2 jaar. (Mats) Mijn gezin, maar verder ook mijn hele familie (en vrienden) zijn een belangrijk deel in mijn leven. Wij hebben veel etentjes, en doen leuke dingen met elkaar. Dat is ook wie Marjolein is. Graag mensen om me heen en vooral de gezelligheid van het samen zijn met elkaar.

De deur staat altijd open voor even gezellig een bakkie koffie drinken en een praatje. En zo hoop ik ook in mijn werk te staan.

Tot in maart, Groetjes, Marjolein



Activiteiten de komende weken:

15 maart schilderen met Sarah Cloos

19 april verjaardag Ivo

1 mei verjaardag Annemiek

24 mei uitstapje naar de Toppers!

leuke foto's naar kranenburg@kpnplanet.nl