

NIEUWSBRIEF DE KIP

nummer 31

2014



Veel lieve baby's geboren in dit kwartaal...
George mailde mij deze foto's van neefje Luca



En we hadden weer een schilderpartijtje met onze schilderes Sarah, Charissa weer helemaal blij!



Sjoelen bij de ouderen in Leilinde, Ferdy en opa zitten op de eerste rij!
Willem won de eerste prijs....
lekkere chocolaatjes!



Zaterdag 31 mei vierde **Sabine** haar verjaardag voor de bewoners die op De Kip waren. Eerst hadden we eind van de middag gezellig patat gegeten op de woning zodat we om 17:45 de deur uit konden. We gingen met de Randstadrail naar Scheveningen om daar een uurtje te bowlen. Dat uurtje vloog natuurlijk voorbij. Na afloop nog gezellig een ijsje op de boulevard gegeten om daarna weer huiswaarts te keren richting de Kip. Het was weer een geslaagd verjaardagspartijtje!



De Toppers!!



We waren er helemaal klaar voor. Allemaal hadden we wat roods aan, want dat was de dresscode voor de bovenste ring in de Arena voor het concert van de Toppers. Ook vandaag kon Simon helaas niet mee. Hij had er zo naar uitgekeken. In zijn plaats ging Charlie mee. We hadden eerlijk om het kaartje geloot en Charlie was de gelukkige. Nicole, onze vrijwilligster, ging deze avond mee om te helpen bij de begeleiding.

Onderweg hebben we nog bij La Place aan de A4 een pizza gegeten en daarna gingen we toch echt richting de Arena. Om 20:00 hadden we onze plaatsen gevonden en om 20:30 barste het spektakel los. De Toppers zelf natuurlijk, Frans Bauer, Andre van Duin. 2 Unlimites, Eva Simon, Henny Huisman, Lee Towers en Gordon kwamen allemaal voorbij.



We hebben heel de avond gezellig mee gezongen. Sjoerd was er schor van. Om 00:15 was het einde en toen moesten we toch echt weer naar De Kip na zo'n gezellige avond. Om 01:30 stapten we De Kip binnen en de jongens doken gelijk hun bed in!

Charlie, Ferdy, Ruben, Sjoerd, Nicole en Martine



Blijdorp

Het uitje naar Blijdorp was een bijzonder geslaagd dagje uit. We hebben daar een uitgebreide rondleiding gehad van gids Joost.

Hij heeft ons achter de schermen allerlei mooie dieren laten zien.

We zijn achter de schermen bij de olifanten geweest en hebben daar zelfs allerlei botten van olifanten mogen vasthouden.

Ook hebben de bewoners kans gehad om een slang van wel heel dichtbij te mogen bekijken en zelfs vasthouden! Het was dus een bijzonder leuke en informatieve dag.

Remy heeft het geheel gefilmd en er is een DVD van gemaakt die de bewoners nog graag terugkijken.

Remy





Drievliet

Na wat uitstel kon nu ook het uitje van Drievliet plaatsvinden. Vrijdag 23 mei gingen we met de fiets naar Drievliet toe. Helaas moest Simon verstek laten gaan, omdat hij ziek was. Jammer hoor! Rond 10:15 kwamen we aan bij Drievliet. Helaas

waren we niet de enige die dag. Drievliet was die dag ook een goede bestemming voor de schoolreisjes. Maar dat kon de pret niet drukken. De dag vloog voorbij en met het mooie weer troffen we het ook die dag. Na afloop hebben we nog een patatje gegeten in Rijswijk. Charlie wist namelijk een leuke "patatwinkel". Rond 18:30 kwamen weer terug op De Kip.

Charlie, Willem, Sjoerd, Sabine, Ellen en Martine



En tot slot nog een foto van Charlie in het ziekenhuis, maar na de operatie was hij snel weer bij zijn vrienden!

leuke foto's? kranenburg@kpnplanet.nl