

# NIEUWSBRIEF DE KIP

nummer 32

zomer 2014



Hier weer een verslagje van de broers en zussen dag.

Het was een zeer geslaagde dag met veel gezelligheid! Om de sfeer er een beetje in te brengen hebben we het grote pakspel gedaan met verschillende opdrachten. Er is gezongen, getekend, geblinddoekt vla gevoerd, levend gesjoeld, gedanst en nog veel meer! Iedereen deed enthousiast mee en dat maakte de pret alleen nog maar groter.

Ook de leuke locatie en goed verzorgde catering was een goede aanvulling van deze dag om nooit meer te vergeten! Tijdens de dag werd er al geroepen dat het tijd werd voor een broers-en zussen pyjama party. Wie weet volgend jaar....

groetjes van Astrid en Ellen





**Tot slot nog met Piet in de oude auto's...én samen op de foto!**

**Wat een gezellige club zo met elkaar, iedereen riep; volgend jaar weer hoor!**





Nog wat leuke foto's met Jan Smit in Zoetermeer, iedereen enthousiast én handtekeningen vragen!



George maakt een uitstapje met Jarina, naar Madurodam en we vierden de verjaardag van Simon op de kinderboerderij in Leidschendam. We bakten lekkere pannenkoeken met de verse eitjes van de kip! Charlie heeft nog een leuke vriendin



geonden.. Kippie kip...

en tot slot de topper van het jaar...de beste zangers van Nederland bij 50 jaar TROS...bijna iedereen was erbij en wat een avond was het in Ahoy!  
Met Jan Smit, Nick en Simon, Gordon, Frans



Bauer en wie al niet meer...dat was echt genieten en de kroontjes stonden zo leuk!

Op de valreep nog een leuke foto die Charlie opstuurde. Zijn verjaardag vierde hij bij een restaurantje aan de Sluisjes van Leidschendam, weer eens wat anders toch!



Heb je leuke foto's of een mooi verhaal...mail naar [kranenburg@kpnplanet.nl](mailto:kranenburg@kpnplanet.nl) doen hoor!